

Voorzitter:	Tel. 45 17 11	Iet Bleijenberg-Huetink
Secr./ledenadm.	Tel. 45 79 41	Leny Gijsbertsen
Penningm./ouderenadv./belastinginv.	Tel. 45 29 14	Wim Jansen

Bankrek.nr NL31 RABO 0174 1669 74 t.n.v. PCOB afd. Leersum te Leersum

NIEUWSBRIEF

(BEHOREND BIJ "MAGAZINE KBO-PCOB" VAN MEI 2021)

Leersum, mei 2021

Beste PCOB-leden,



U ziet het! Lente! De meimaand is in aantocht! Overal ontluiken de lentebloemen. De bollenvelden staan in volle bloei. De bomen en struiken ontvouwen hun prille, lichtgroene bladeren. In de boomgaarden laten de fruitbomen hun mooiste bloesemtooi zien, voorbode van de te verwachten fruitoogst en hopen dat de "ijsheiligen" snel het land verlaten. En wat denkt u van de vogels? Zijn ze niet druk bezig met het maken van hun nestjes, de een met een paar grove takken, de

ander met een kunstwerk van donsjes en mosjes. Prachtig!!

We hopen, dat u van al dit moois kunt genieten, ondanks de nog steeds heersende beperkingen door de coronacrisis. Want ja, na 14 maanden zitten we nog steeds in de coronacrisis. Maar er daagt licht aan de horizon, zegt men. Velen van u(als u dat tenminste wilde) zullen inmiddels gevaccineerd zijn. Dat geeft dan al wat opluchting. Maar de basisregels blijven: anderhalve meter afstand, hoesten in de elleboog, vaak handen wassen, blijf uit de buurt van zieke mensen. Ook komen er toch wat versoepelingen, o.a. we mogen weer 2 mensen thuis ontvangen, de avondklok verdwijnt, de terrassen gaan weer beperkt open, ondanks dat de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten. Laten we hopen, dat het allemaal goed gaat, maar laten we voorzichtig blijven!! Zodra het kan hopen we u uit te kunnen nodigen voor een ontmoeting.

WAT WAS:

Als bestuur hebben wij u voor de Pasen bezocht met een presentje ter bemoediging in deze coronatijd: een zakje paaseitjes. Bij sommige leden die niet thuis waren is getracht de eitjes door de brievenbus te doen. Dat ging bij de een wat makkelijker dan bij de ander, maar we hopen dat iedereen ze gevonden en lekker opgesmikkeld heeft.

FINANCIËN:

In maart hadden wij u beloofd het financiële jaarverslag van de penningmeester op een later tijdstip te berichten, maar daar er helaas bij de penningmeester, Wim Jansen, de ziekte Vasculaire Dementie geconstateerd is en het steeds moeilijker wordt voor hem om de financiën te beheren met gevolg dat een en ander door de rest van het bestuur overgenomen moet worden, kan er nog geen verslag vermeld worden. Tevens zal er gezocht

moeten worden naar een vervanger voor hem. Het is natuurlijk een zeer verdrietige oorzaak om om die reden bepaalde zaken niet meer op de juiste manier te kunnen uitvoeren, maar we hopen voor hem, dat de ziekte nog een poos stabiel blijft. Dankbaar zijn we voor de manier waarop hij als penningmeester, ouderenadviseur en belastinginvuller in ons bestuur heeft gefunctioneerd.

ZORGKOSTEN:

Nog tot 8 mei kunt u uw belastingaangifte 2020 doen. Heeft u zorgkosten gemaakt? Wellicht zijn deze aftrekbaar. Had u zorgkosten die u niet vergoed kreeg van uw zorgverzekeraar? Dan zijn deze mogelijk aftrekbaar. Het loont financieel de moeite om dit na te gaan. En vielen die kosten niet onder uw verplichte of vrijwillige en uw eigen bijdrage? Dan kunt u mogelijk de zorgkosten aftrekken in uw belastingaangifte. U hoeft dan minder belasting te betalen of u krijgt geld terug. U mag alleen kosten aftrekken die u echt gemaakt heeft en u moet de kosten kunnen aantonen met bijvoorbeeld rekeningen, met de overzichten van uw zorgverzekeraar of met uw bankafschriften.

Wilt u meer informatie, ga dan naar www.belastingdienst.nl/zorgkosten.

De maand mei heeft ook nog verschillende bijzondere dagen:

4 Mei : Dodenherdenking. Velen van u hebben natuurlijk uw eigen verdrietige herinneringen aan de oorlog. Iets om nooit te vergeten.

5 Mei: Bevrijdingsdag. Ook daar heeft iedereen zijn of haar eigen herinnering aan. Vreugde om de herkegen vrijheid.

13 Mei: Hemelvaartsdag. De dag waarop we gedenken dat Jezus na zijn opstanding ten hemel is gevaren.

23/ 24 Mei: het Pinksterfeest. De dag waarop we vieren dat Jezus na de ten hemelvaring de Heilige Geest, de Trooster, stuurde. Hij liet de wereld niet in verlorenheid achter maar met de belofte.....

“ Al heb Ik u verlaten, Ik laat u nooit alleen”

Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering

Dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen dat wij zijn majesteit

Van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid!

Namens het bestuur wens ik u allen in gezondheid een goede meimaand toe en een hartelijke liefdevolle groet, in het bijzonder aan allen die in deze maand toch pijnlijke en verdrietige herinneringen, op wat voor manier dan ook, met zich meedragen.

Iet Bleijenberg-Huetink, voorzitter

Houd moed!

Heb lief!

Blijf gezond!

Help elkaar!

Bid voor elkaar!

Geniet van de schepping!

Ledenadministratie:

overleden: mevr. J.W. de Jong-Kranenburg, Rijksstraatweg 46, “Het Gouden Hart”

op 3 april 2021